



Har du få noget godt ud af Coronakrisen?

Under coronakrisens nedlukning er luften over alverdens storbyer, blevet markant renere, vandet i havne og kanaler er blevet markant renere, og CO2 udslippet er faldet i takt med at bilerne holder stille og flyene bliver på jorden. På den måde har Coronaen været en øjenåbner, der ikke bare tager liv, men som også ”giver liv” og viser, at alt kan være anderledes. Alligevel må vi selvfølgelig håbe, at det snart er slut. Forhåbentlig får verden snart styr på smittespredningen, får fundet en kur og en vaccine, og forhåbentlig kan vi så få hjulene i gang igen. Men med det vi har oplevet, skal alt måske ikke blive som før. Måske skal vi benytte lejligheden til at sadle om, væk fra det der forurenede byernes luft, der ødelægger havet og som skaber klimaforandringerne?

Måske skal vi bruge Coronakrisen til at gentænke vores livsstil og forbrug. Til at give os selv et grønt eftersyn. Er der noget af det gamle, vi ikke skal have med videre, og er der noget af det, vi gør, nu under Coronakrisen, som skal med ind i hverdagens rytmer, når livet igen bliver ”normalt” efter Coronaen?

F.eks. vil næppe mange holde sommerferie ved Middelhavet i år. I år står den på Danmark, og det er måske ikke så ringe endda. Så kan nogen af flyene også blive på jorden.

Rigtig mange flere end normalt bruger Vestskoven i denne tid. Det har givet masser af gode oplevelser – og der ligger mange flere og venter derude. Kunne en cykeltur i skoven erstatte en biltur til noget udenbys? Og nu vi er ved transporten. Når arbejdet igen kalder, hvad så med at klare vejen frem og tilbage på en el-cykel?

Mens landet er lukket ned, gløder vores Dankort ikke, som de plejer. Behøver forbruget nødvendigvis at følge med op, bare fordi samfundet lukker op igen? Krisen har givet genbrug et ekstra boost. Er der ting, du tidligere brugte penge på, som du egentlig ikke behøver i fremtiden? Behøver du at købe nye møbler, eller er det nok at male væggen i en anden farve, for at friske stuen op igen? Behøver du igen at købe nyt tøj, for at hænge det i skabet efter kun at have brugt det nogle få gange?

Under krisen har vi lært at isolere os og holde afstand, men synes vi, det er sjovt? Hvordan giver vi igen energi til fællesskabet, nå krisen er ovre? Coronaen viste os, hvor skrøbelige vi er, men også hvor meget vi egentlig er villige til at gøre for hinanden, når det gælder. Hvordan får vi det med os, når vi må mødes igen? Skal vi hjælpe hinanden med at tage slæbet i sportsklubben, afdelingsbestyrelsen, Røde Kors, Stop Spild, Frivillighedscenteret eller i Biotopia?

Måske har du gjort noget anderledes, eller måske har Coronaen fået dig til at tænke på en ny måde, der kan gøre din hverdag lidt grønnere, lidt sundere, lidt mere klimavenlig og styrke fællesskab i stort og småt. I givet fald er det værd at være sig bevidst, for at kunne holde fast i det og tage det med ind i den nye fremtid.

Har du gjort dig nogle overvejelser, ændret dine vaner eller truffet nogle beslutninger i den retning, så hører vi meget gerne om det. Så vil vi prøve at samle det. Det vil være værdifuld inspiration til andre. På forhånd tak!

Skriv til: **albertslund@agendacenter.dk**